

Jezus vertelt een verhaal

De mensen die om Jezus heen staan kijken boos. Jezus gaat vaak aan tafel met heel gewóne mensen. Dat hoort toch niet, denken de mensen. Jezus merkt wel dat de mensen om Hem heen mopperen. Het maakt hem verdrietig. Natuurlijk houdt Hij van belangrijke mensen, maar Hij zoekt juist graag de mensen op die niet altijd alles goed doen. Dat wil Hij graag uitleggen met een verhaal. Als de mensen zijn verhaal begrijpen, leren ze God een beetje beter kennen. Want iemand in dit verhaal lijkt veel op de Heere God. Luister maar wat Jezus vertelt, dan kun jij het ook ontdekken.

Een vader zit met zijn zonen aan tafel. Tobias, de jongste zoon, kijkt verveeld om zich heen. Hij denkt: dit is, saai! Ik had net zo lief geen vader. Ik wil wél het geld van mijn vader. Daar kan ik wel leuke dingen mee doen. Weet je wat?, denkt Tobias, ik vraag alvast om de erfenis. Dan kan ik mooi weg van huis en doen wat ik zelf wil.

Tobias springt op van tafel. 'Pap', roept hij, 'mag ik alvast mijn erfenis?' Zijn vader is verbaasd, maar geeft hem het geld.

Daar vertrekt Tobias naar een ver land. Weg van zijn vader en zijn huis. Hij heeft het geld bij zich. Hij bereidt een prachtig feest voor. Hij nodigt al zijn vrienden uit. 'Kom maar allemaal bij mij aan tafel!', roept Tobias. Zijn vrienden vinden het wel leuk dat hun vriend zoveel geld heeft. Tobias blijft maar feestvieren en geld uitgeven, maar dan... op een dag... is al zijn geld op!

In het land komt hongersnood, er ook is nergens eten. Iedereen heeft honger. Er is bijna nergens werk te vinden. Toch vindt Tobias een baantje. Hij moet op varkens passen. Hij vindt het vreselijk. Hij denkt terug aan de feesten met zijn vrienden. Er liggen wat aardappelschillen in een hoekje in de voerbak van de varkens. Hij zou ze graag opeten, maar dat mag niet. Wat een verschrikkelijk baan, maar ja, hij kan niet anders... Of toch?

Hij denkt aan zijn vader. Eigenlijk had ik het heel goed bij mijn vader. Misschien kan ik wel terug naar mijn vader. Zou ik terug mogen komen? Misschien wil hij me wel niet meer zien. Ik heb helemaal niet aardig gedaan. Misschien wil hij mij nu niet meer als zoon. Stel je toch voor dat ik wel terug mag komen. Bij mijn vader is altijd genoeg te eten. Zelfs de knechten hebben genoeg te eten. Weet je, ik ga vragen of ik als



knecht voor hem mag werken. Misschien wil mijn vader me niet meer als zoon, maar mag ik wel als knecht komen.

Tobias besluit om terug te gaan naar zijn vader. Hij wil vragen of hij als knecht kan komen werken. Hij begint aan de reis naar huis. Als Tobias dichterbij huis komt, ziet hij in de verte een stipje. Het is zijn vader! Tobias wordt bang en blij tegelijk. Zou zijn vader heel boos worden? Als z'n vader vlakbij is, begint Tobias te huilen. Hij zegt: 'Vader ik heb het zo verkeerd gedaan en het spijt me. U wilt me misschien niet meer als zoon, maar mag ik dan alstublieft uw knecht zijn?' Maar nog voor Tobias is uitgepraat, pakt zijn vader hem vast. Wat is vader blij dat Tobias weer terug is. Hij zegt: 'Eindelijk, je bent weer terug! Ik heb er zo naar uitgekeken dat je weer terug zou komen. Wat ben ik blij, mijn zoon. Je bent thuis!' Vader geeft zijn knechten meteen de opdracht om nieuwe kleren te halen voor Tobias.

'We gaan een feest geven, want Tobias is terug', zegt vader tegen zijn knechten. Er wordt lekker eten klaar gemaakt en iedereen is blij.

En...wat denk je? Op wie lijkt de vader uit dit verhaal? Juist, op God natuurlijk! Het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan. God is heel erg blij als iemand bij Hem terugkomt.

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek Lucas, hoofdstuk 15.